



poorzoeken in Slangenburg

in de natuur - in de bijbel - in jezelf

Labyrint lopen in de zomer



Een labyrint, je hebt ze in vele soorten en maten en je vindt ze buiten maar ook binnen, zoals bijv. in de kathedraal van Chartres. De weg door het labyrint staat voor de weg door het leven en ook voor de verbinding tussen het menselijke en het goddelijke. Lopen door een labyrint doet iets met je. Gaandeweg laat je dingen los en vind je wat je zoekt. Gaandeweg kom je tot rust, tot jezelf, je diepste kern.

Er ligt een prachtig labyrint op het grasveld vóór de Slangenburgse kerk (Ijzevoordseweg 35, Doetinchem). Wanneer je maar wilt, kun je er doorheen lopen. Wil je graag anderen ontmoeten en meer horen over het labyrint, dan ben je van harte welkom op alle zondagmiddagen in juli (2, 9, 16, 23 en 30 juli).

We schenken koffie, thee en limonade van 14.00 – 16.00 uur.

Zie ook www.spoorzoekenslangenburg.nl