

Bij het thema

Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn.

Je ontmoet niet zoveel mensen.

Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning.

Die ander is antwoord of vraag op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je.

Ze vraagt openheid van jou.

Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,

maar wel dat die ander jou iets mag zeggen, of vragen.

Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.

Pas als je die ander zo diep laat binnendringen kun je van ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na.



Muziek

- You, Lord, are in this place van Keith Duke
- instrumentele muziek over de Heilige Geest van Ensemble sonore

Een zegen voor de komende zomertijd, voor alle wegen die je gaat, paden die je kruisen, en mensen die je ontmoet, ver weg en dichtbij

*Dat de zon je pad mag verlichten,
dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen.*

*Dat je je zorgen achterlaat.
Dat je de wind in de rug mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige
met je meegaat op je weg.*

uit Geluk gewenst- zegen voor onderweg van Greet Brokerhof-van der Waa