

**Bij het thema:**

In deze Adventstijd leven wij vol verlangen toe naar Kerst, in de hoop dat we in de ontmoeting met het Christuskind iets zullen ervaren dat ons helpt en blij maakt in ons leven. In een gedicht van Marinus van den Berg wordt dat verlangen verwoord:

**Tijd van verlangen**

Je kunt verlangen  
naar een woord van troost,  
een woord voor je pijn,  
voor je gemis,  
een woord voor de wond in jou.

Je kunt verlangen  
naar een hand,  
voor de donkere uren,  
voor de stille avonden,  
voor de lange nachten,  
voor de eenzame tijden.

Je kunt verlangen  
naar een gezicht:  
iemand die jou ziet,  
die ziet wie je bent,  
iemand met oog voor je  
binnenkant,  
iemand die je bemoedigt.

We gaan op weg naar Kerst,  
op zoek naar het verhaal van een  
Kind  
dat ons aankijkt,  
een hand reikt,  
midden in de nacht.



Mogen wij in deze tijd waar de gebeurtenissen in de wereld ons vaak angstig stemmen een beetje lijken op de figuren uit de kerststal:

*op Maria, vol vertrouwen, ondanks alles  
op Jozef, om zijn trouw, ondanks alles  
op de engelen, die zingen over vrede, ondanks alles  
op de herders, met zorg voor de schapen, ondanks alles  
op de ezel, één en al oor, ondanks alles  
op de os, voortrekker, ondanks alles  
en heel veel op het kind, weerloze liefde, omwille van alles.*

**Muziek**

- *Longing for Light, we Wait in Darkness - Anton Pazicky*  
[Longing For Light, We Wait In Darkness - YouTube](#)
- *Dwell Among Us - Salt Of The Sound*  
[Dwell Among Us - YouTube](#)