

Bij het thema:

We zijn in ons leven altijd op weg.

Wat de weg is in je leven, daar kun je over nadenken, misschien wel je hele leven lang....

Ik vond het volgende gedicht, van een onbekende dichter:

Ontdekken wat de weg is in je leven

is met alle zintuigen open in de wereld staan

en luisteren naar degene die je beweegt en door wie je je bewegen laat.

Ontdekken wat de weg is in je leven

Is nee durven zeggen en soms ja of misschien...

Ontdekken wat de weg is in je leven

is weten wat aan je voorbijgaat nu je zó besluit en niet anders

Ontdekken wat de weg is in je leven

is hopen op al het goede dat ook jou mag overkomen, soms heel even...

Ontdekken wat de weg is in je leven

is vertrouwen en bouwen en nemen zoals het komt en geven van wat je bent....

Je kunt je afvragen wie of wat je bent. En je hoopt allemaal dat mensen je nemen zoals je bent, zoals ook God ons neemt zoals we zijn.

Hierover lazen we nog een gedicht uit 1909 van Jacqueline van der Waals met de titel:

Heb mij lief, gelijk ik ben

Muziek

- *Pilgrim – Enya* www.youtube.com/watch?v=gqJQk1qNbcg

- *Neem mij aan zoals ik ben - Eline Mannah* [Neem Mij Aan Zoals Ik Ben - YouTube](#)

Take, O take me as I am; _____ sum - mon out what I shall be; _____
 Neem mij aan zo - als ik ben. _____ Zui - ver uit wie ik zal zijn. _____

set your seal up - on my heart and live in me. _____
 Druk uw ze - gel op mijn ziel en leef in mij. _____

Zegenwens om voor jezelf en / of anderen te lezen:

*Dat je handen vol vrede zijn,
 je voeten de goede kant op gaan,
 je ogen licht en donker zien,
 je oren in de stilte God verstaan.
 Dat je stem met elke nieuwe klank
 de oude wereld kleur en inhoud geeft,
 je hart altijd plaats voor liefde heeft.
 Zij zo door God gezegend.*