

**Bij het thema:**

Het is nu echt herfst. De bladeren zijn voor het grootste deel al gevallen.  
Ik las een gedicht van Kris Gelaude, waarin allerlei aspecten van het leven in de herfst aan de orde komen.

In de weemoed van de herfst  
zitten alle kleuren  
van de lente en de zomer.  
En het zacht vermoeden  
dat er na de winter  
iets ondenkbaar nieuws kan komen.

Laat maar vertragen,  
Laat maar vervagen.  
Laat maar verkleuren,  
Laat maar gebeuren.  
Soms moet een mens zijn oude huid afwerpen  
om klaar te zijn voor wat er komt.

Zullen we maar  
de innigheid bewaren  
van wat ons verrukt heeft  
en ontwapend.  
Zullen we maar  
met zorg omringen  
wat ons allemaal  
wordt toevertrouwd.  
Zullen we maar  
deemoedig leren  
dat ook afscheid nemen  
mooi kan zijn.

Wat betreft het afscheid nemen, daarbij worden we in november extra bepaald met allerlei vieringen rond Allerzielen. Het kan heel troostend zijn, als de naam van je verloren dierbare genoemd wordt.

Dat wij hen blijven noemen  
naam voor naam.  
En dat gemis  
geen leegte is  
maar levende herinnering  
die als een sterrenhemel  
boven ons blijft schijnen.

**Muziek**

- *Songe d'Automne (Dream of Autumn) Archibald Joyce, RTE Concert Orchestra, Andrew Penny)*  
[Archibald Joyce - Dream Of Autumn - YouTube](#)
- *Kosketa minua Henki....gezongen door Samuli Edelman.*  
<https://www.youtube.com/watch?v=UzPjDxQljU8>  
De Nederlandse vertaling is te vinden in het Liedboek nr.695 Heer raak mij aan met uw adem

**Zegenwens** om voor jezelf en / of anderen te lezen:

*Dat het licht van de Eeuwige je pad zal beschijnen,  
je de weg wijst die je mag gaan.*

*Dat zijn liefde je zal verwarmen,  
je in zijn gloed naast de ander mag staan.*

*Dat zijn vreugde je kracht zal zijn,  
bij alles wat je hoort en ziet.*

*Dat zijn vrede je zal omarmen,  
ook in momenten van verdriet.*

*Zo zegene je de Eeuwige:  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*