



*poorzoeken in Slangenburg*

*in de natuur - in de bijbel - in jezelf*

# mediteren met de bijbel

samen een bijbelgedeelte lezen en beleven  
in stilte ontdekken wat de tekst je te zeggen heeft  
lezen wordt luisteren  
jezelf openen voor woorden die richting kunnen geven  
lezen om te leven



Je bent welkom in de Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35 te Doetinchem op de volgende maandagmiddagen:

**2, 16 en 30 augustus, 13 en 27 september, 25 oktober,  
8 en 22 november, 6 december**

Vanaf 14.00 uur staan koffie en thee klaar en wordt uitleg gegeven. Het mediteren met de bijbel onder leiding van ds. Helma van Loon is van 14.30 tot 16.00 uur. Eigen bijdrage: € 4 per keer (5x voor € 15). Schuif rustig een keer aan.