



poorzoeken in Slangenburg

in de natuur - in de bijbel - in jezelf

STILTEDAG MET HET LATIFA-GEBED

**IK BESTA
IK VERLANG
IK HOOP
IK GELOOF EN VERTROUW
IK LAAT LOS
IK HEB LIEF
IK BEN BEREID**

Het Latifa-gebed kent zijn oorsprong in een oude mystieke stroming. Het is een vorm van bidden, in woord en gebaar, die helpt om tot de essentie van je bestaan te komen en contact te maken met wat je ten diepste beweegt.

Op **zaterdag 24 november** bieden wij een Stiltedag aan rond het Latifa-gebed o.l.v. Petra den Dulk en Jeanet Aartsen.

Van 10.15 – 16.00 uur ben je welkom in de Slangenburgse kerk (IJzevoordseweg 35 in Doetinchem).

Bijdrage, inclusief maaltijd: € 25.

Voor meer informatie en opgave, bel of mail naar ds. Helma van Loon: 0315-237788 / wmvanloonkuiper@hetnet.nl.

Zie ook www.spoorzoekenslangenburg.nl.